

Rondom het Sterven

Op drie avonden willen we stilstaan bij alles wat te maken heeft met wat de Christengemeenschap kan betekenen in het gebied rondom het sterven:

Stervensbegeleiding, stervenswijding, uitvaart en alles wat daar bij komt kijken. Ook alle vragen die we hebben rondom dit gebied kunnen aan de orde komen. Door middel van een inleiding en gesprek verkennen we dit met elkaar.

Ook voor mensen die met de Christengemeenschap nog niet bekend zijn is dit een mogelijkheid om op deze wijze hiermee kennis te maken.

data: woensdag 27 september, woensdag
25 oktober en woensdag 22 november a.s.

tijd: van 19:30 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf
19:00 uur

plaats: Lukaskerk
Oude Kanaaldijk 9
1825 AT Alkmaar

Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.