

LUTHERSE KERK OUDEGRACHT 187 ALKMAAR

VAN HARTE WELKOM IEDEREEN VAN TOEVALLIGE VOORBIJGANGER
TOT TROUW GEMEENTELID

Op Witte Donderdag is er een agape om **19.30 uur** in de **Lutherse kerk**. Tijdens de maaltijd gaat het over tafelwoorden.



In de Vrijheidskerk Hobbemalaan 2a op **Goede Vrijdag** om **19.25 uur** volgen dan de kruiswoorden. Cor Docter zal bijna alle door J. Haydn op muziek gezette kruiswoorden op de piano spelen evenals de 'entrata'. Vandaar dat de dienst eigenlijk al om 19.25 begint.



In de **zaterdagavondviering** ook in de **Vrijheidskerk** om **21.00** uur klinken woorden van leven. Er wordt belijdenis gedaan, je kunt ook nu al je doop gedenken, er is de viering van het Heilig Avondmaal. Net als op de Goede Vrijdag gaan in deze viering ds Nielspeter Jans en ondergetekende voor en er is

een cantorij olv organist Cor Docter.

Paasmorgen in de **Lutherse kerk**. Welkom vanaf **half 9** voor het meditatief inrichten van de paastuin. Ondertussen is er koffie en paasbrood. Je **kunt ook om 10 uur** komen want dan begint de Paasviering. In deze viering wordt **door Raphael Schulte – fluit en Ronald – clavecimbel een sonate van J.S.Bach** uitgevoerd. Als er kinderen zijn mogen zij eieren zoeken in de Paastuin.

