

## Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden!

Beste mensen

Op 22 september was de jaarlijkse Open Dag van het COA. We waren aanwezig met een stand en infomateriaal.

De flyers worden uitgedeeld, maar de afstand blijkt te groot. We zien niet veel bezoekers komen uit Heerhugowaard.

Inmiddels zijn er berichten in de media verschenen dat het COA weer plekken moet bij schalen, ook in Alkmaar. Dat betekent dat er in ieder geval tot 9 mei, de oorspronkelijke driejaarstermijn, weer nieuwe asielzoekers op de Robonsbosweg zullen wonen.

De afgelopen weken zijn er veel contacten gelegd met allerlei organisaties die zich bezig houden met integratie en hulp aan statushouders. Een lijstje vindt u hieronder. Zij geven onze nieuwe flyers aan hun cliënten zodat er breed aandacht is voor onze activiteit.

Ria en ondergetekende waren bij een ketenoverleg van de gemeente Alkmaar onder voorzitterschap van de beleidsadviseur asiel en integratie/Regionaal projectleider integratie en participatie vergunninghouders en deze organisaties. Wij hebben daar iets kunnen vertellen over de mogelijkheid die wij bieden om taal te leren.

### Halte Werk

### Vluchtelingenwerk

### De Vrije Taal

### VIP Heiloo en Uitgeest

### Welzijn Castricum

### Sociaal Domein BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo)

### Vluchtelingenwerk

### JAR

### Edinova

### Wereldcollege

### Thobs

### Fith

### De Werkmeester



Of dat er toe heeft geleid dat het aantal bezoekers per middag ook weer enigszins toeneemt, is moeilijk aan te geven, maar er is wel weer een stijgende lijn in bezoekersaantallen. Houdt u hier ook rekening mee als u naar uw agenda kijkt. Dank aan alle vrijwilligers die op enkele rustige middagen toch zijn blijven komen. Uw hulp is onmisbaar. Dank voor alles wat u doet!

**Wim van Houten**



Is Dutch your new language?  
Come practise your Dutch at  
Alkmaar Freedom House

Welcome each afternoon  
Monday to Friday from 2 to 4 PM

- No costs involved
- Language café: friendship, Dutch language and culture
- Practical and mental support
- Opportunities for various activities
- Wifi

Is Nederlands je nieuwe taal?  
Kom taal oefenen bij  
Alkmaar Freedom House

Welkom elke middag  
van maandag t/m vrijdag  
van 2 tot 4 uur

- Geen kosten aan verbonden
- Taalcafé: vriendschap, Nederlandse taal en cultuur
- Praktische en mentale ondersteuning
- Mogelijkheden voor diverse activiteiten
- Wifi



ALKMAAR  
FREEDOM  
HOUSE

Hobbemalaan 2a,  
1816 GD Alkmaar

[www.alkmaarfreesdomhouse.nl](http://www.alkmaarfreesdomhouse.nl)  
[info@alkmaarfreesdomhouse.nl](mailto:info@alkmaarfreesdomhouse.nl)

# Asielzoeker keert terug in Alkmaar

 Hans Brandsma  
[h.brandsma@hollandmedicijnbouw.nl](mailto:h.brandsma@hollandmedicijnbouw.nl)

Alkmaar \* In de zoektocht naar huisvesting voor asielzoekers heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) haar oog weer op Alkmaar laten vallen. Het COA zou maximaal vijfhonderd vluchtelingen in Alkmaar willen onderbrengen. De stap mag verrassend heten. Enkele weken geleden zijn de laatste asielzoekers uitgezwaaid die in het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg in Alkmaar waren gehuisvest. „Voor de tijdelijke opvang had de gemeente Alkmaar met het COA een contract afgesloten dat doorloopt tot 9 mei 2019”, weet wethouder Paul Verbruggen. „Feitelijk heeft het COA nog steeds de sleutel van dat gebouw en als het COA daar asielzoekers wil huisvesten, kan dat in ieder geval tot die datum.” Verbruggen heeft nog geen idee hoe lang het COA de nieuwe vluchtelingen in Alkmaar wil onderbrengen. Als ze langer willen blijven dan tot 9 mei zal de Alkmaarse gemeenteraad daar opnieuw toestemming voor

**Paul Verbruggen:  
'COA heeft nog  
steeds de sleutel'**

moeten geven. Vorige week maakte het COA bekend dat er vijfduizend nieuwe opvangplekken nodig zijn door de onverwacht hoge toestroom van asielzoekers uit Iran, Syrië, Turkije en Albanië.

**Picassolaan**

Het asielzoekerscentrum aan de Picassolaan was eerder dit jaar al gesloten, waarna er na dertig jaar een einde leek te komen aan opvang van vluchtelingen in Alkmaar. Verbruggen vermoedt dat de gebouwen aan de Picassolaan niet meer in beeld kunnen komen als plek voor asielopvang. „Het COA heeft die plek gesloten omdat die niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Daar is sindsdien niets aan veranderd.” Het college heeft dinsdag overleg over de aangekondigde komst van de nieuwe stroom vluchtelingen. Gisteren werd bekend dat er in Noord-Holland ook in Den Helder meer vluchtelingen kunnen worden opgevangen.

## AZC Robonsbosweg: Open - Dicht - Open !!

Een kop in de Alkmaarsche Courant van 25 oktober 2018: **“Asielzoeker keert terug in Alkmaar”**.

En verder: “In de zoektocht naar huisvesting voor asielzoekers heeft het COA haar oog weer op Alkmaar laten vallen. Het COA zou maximaal vijfhonderd vluchtelingen in Alkmaar willen onderbrengen”. Omdat de overeenkomst tussen het COA en de gemeente Alkmaar voor de huisvesting van asielzoekers pas op 9 mei 2019 afloopt bestaat de mogelijkheid dat het AZC tot die datum weer open gaat. In dezelfde krant, maar dan van 31 oktober 2018, laat een woordvoerder van het COA weten dat er waarschijnlijk nog dit jaar gebruik wordt gemaakt van die optie maar zij durft nog niet te zeggen op welke termijn. Na 31 oktober zijn er geen berichten meer verschenen in de krant. Wel is via andere kanalen vernomen dat het AZC inderdaad (tijdelijk) weer open gaat. Er zullen uitsluitend mensen worden geplaatst die in afwachting zijn van hun procedure, geen statushouders.

Voor het AFH betekent dat: “Alle hens aan dek!”

## Majalla

We kregen een tip over een website over en door vluchtelingen, [www.majalla.nl](http://www.majalla.nl), en vonden daar de volgende informatie

Majalla – Arabisch voor tijdschrift – publiceert zo veel mogelijk artikelen uit eigen bronnen, met behulp van betrokken en nieuwsgierige correspondenten in binnen- en buitenland. Dilemma's gaan we niet uit de weg, we zoeken ze op. Majalla ondersteunt journalisten met een vluchtelingenachtergrond bij het schrijven en publiceren in het Nederlands.

De redactie schrijft in het Nederlands, Arabisch (العربية) en Engels.

Majalla – Arabisch voor tijdschrift – is een online magazine dat de achtergronden van de vluchtelingen en hun verhalen belicht, voorbij de waan van de dag.

Majalla wil meer begrip bevorderen tussen Nederlanders en vluchtelingen.

Bovendien wil Majalla journalisten met een vluchtelingenachtergrond een opstapje bieden om in Nederland hun beroep uit te oefenen.

Majalla publiceert zo veel mogelijk artikelen uit eigen bronnen, met behulp van betrokken en nieuwsgierige correspondenten in binnen- en buitenland. Dilemma's gaan we niet uit de weg, we zoeken ze op. Majalla ondersteunt journalisten met een vluchtelingenachtergrond bij het schrijven en publiceren in het Nederlands.

De redactie is gevestigd in Amsterdam en bestaat uit een gemengd team van Nederlandse en gevluchte journalisten. Daarnaast zijn er correspondenten en freelancers in binnen- en buitenland. Voor beeld- en geluidsmateriaal maken we gebruik van camerajournalisten, fotografen, cartoonisten en geluidsmensen.



## SAMEN ETEN: JA GEZELLIG!

Beste gast/ vrijwilliger,

Het Alkmaar Freedom House organiseert op **zondag 25 november a.s.** weer een (gratis) avondmaaltijd. We nodigen je daarvoor van harte uit!

De maaltijd vindt plaats in **wijkcentrum 'De Eenhoorn', Verdronkenoord 44, 1811 BG Alkmaar**. Je bent daar welkom vanaf **16.00 uur**. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. We koken halal.

Wil je **zelf (meehelpen met) koken**? Dat zouden we heel fijn vinden! 'De Eenhoorn' heeft een ruime keuken met alle voorzieningen, waar je vanaf **15.00 uur** terecht kunt om te koken. Natuurlijk worden alle kosten die je maakt vergoed.

**Aanmelden kan tot uiterlijk 20 november bij:**

- Noortje Jansen, 0645061384, [noortje\\_jansen@hotmail.com](mailto:noortje_jansen@hotmail.com)
- Evelien van Melle, 0650277641, [evmelle@xs4all.nl](mailto:evmelle@xs4all.nl)
- Marjan Klomp, 0622249356, [marjan.klomp@upcmail.nl](mailto:marjan.klomp@upcmail.nl)

**Zij kunnen ook meer informatie geven.**

Hopelijk tot ziens op 25 november a.s.!

Hartelijke groet van de maaltijdcommissie

## Update familie Afzali

Weet je nog, de handtekeningenactie die we eind juni in het AFH voor de familie Afzali gehouden hebben? Helaas mocht het niet meer baten, want in diezelfde tijd ontvingen ze de beschikking in de brievenbus.

Nadat begin juli het bericht kwam dat het gezin Afzali (Oyanos, Khaled en hun dochtertje Asenat) moest de advocaat die ze toegewezen hadden gekregen binnen vier weken aan de IND en het COA laten weten dat het gezin tegen deze uitspraak in beroep zou gaan, maar de man ging doodleuk met vakantie. Ternauwernood en door enorme inspanning van Vluchtelingenwerk is er één dag voor de uiterste datum toch zo'n brief bij de instanties terechtgekomen. Ze stonden bij wijze van spreken al met één been in het vliegtuig voor transport naar Afghanistan!

Omdat ook nu de advocaat redelijk onverschillig bleef is besloten het gezin Afzali, samen met het gezin van de broer van Khaled die elders in Nederland in een AZC wonen, bij een andere advocaat onder te brengen. Deze advocaat heeft samen met



wederom enorme inzet van Vluchtelingenwerk binnen drie weken het hele dossier en de beschikking doorgenomen én daarop een verweer geschreven. Een enorme klus, waarbij ook urenleng met het gezin tot in detail is besproken wat er nu allemaal precies in Afghanistan gebeurd is.

Op woensdag 24 oktober diende dan de zitting van het beroep. Samen met AFH vrijwilliger Ina vertrok het gezin naar Breda waar ook Vluchtelingenwerk aanwezig was ter ondersteuning. Bij de zitting was geen advocaat van de IND aanwezig om de negatieve beslissing van juli te onderbouwen. Het gezin Afzali had dus de volledige aandacht en alle tijd van de rechter. Ze hebben, met behulp van een tolk, alles goed kunnen uitleggen en de vragen van de rechter kunnen beantwoorden.

Nu is het afwachten: de uitspraak van dit beroep zal met een week of zes bekend worden, dus begin december waarschijnlijk.

Omdat het gezin zowat ten onder gaat aan alle spanning en stress rondom deze rechtszaak en de op handen zijnde beslissing, is het enorm lief als mensen hen een hart onder de riem willen steken door hen een kaartje te sturen. Ze hebben onze steun meer dan nodig!

Hun adres is: Familie Afzali

AZC Heerhugowaard

Kamer D130

Van Noortwijklaan 2

1701 BP Heerhugowaard



Dank jullie wel!

Via de vrijwilligers Ina, Lia, Lenie, Wouter, Wim en Mieke

**#EIGELAND - voor een kinderpardon dat wél werkt**

215.637 ondertekeningen

In Nederland verblijven ongeveer 400 kinderen van migranten/ vluchtelingen die hier geboren zijn of langer dan vijf jaar wonen. Zij lopen bewezen psychologische schade op als zij uitgezet worden naar hun land van herkomst (of dat van hun ouders). Daarom: een Kinderpardon dat wél werkt.

Wilt u de petitie ook steunen? Dat kan via [www.petities.nl](http://www.petities.nl).



**Schema van de coördinatoren:**

Maandag: Ron Biesot en Rolf Jacobi  
Dinsdag: Guus Keilman en Mei Lodder  
Woensdag: Ron Biesot  
Donderdag: Noortje Jansen/Ria Stiefelhagen  
Vrijdag: Trudy Duin  
Evenementencoördinator: Josje Toby  
Projectleiding: Wim van Houten, Ria de Rijke en Alex Hekman

**Steun het Vluchtelingenproject  
Alkmaar Freedom House**

Bankrekening: NL77INGB0002685243  
t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken  
onder vermelding van: **Vluchtelingenproject**



e-mailadres AFH: [riaderijke@kpnmail.nl](mailto:riaderijke@kpnmail.nl)

Giften zijn welkom zowel in natura als in een storting op ons banknummer. Ophalen is ook mogelijk. Voor meer info kunt u bellen met de voorzitter van de Alkmaarse Raad van Kerken via 0618261595.

**Alkmaar Freedom House wordt ook gesteund door het Oranje Fonds'**

Kijk ook op de website [www.oranjefonds.nl/vrienden](http://www.oranjefonds.nl/vrienden). Voor meer info.

