



Voorwoord

In deze Nieuwsbrief staan we onder andere stil bij de opening van het Alkmaar Freedom House door de burgemeester op 16 september, de open dag van het COA op 24 september en blikken we vooruit naar de info-avond op 13 oktober waar u allen van harte voor uitgenodigd bent.

Namens het gehele projectteam, Wim van Houten

Burgemeester opent Alkmaar Freedom House officieel

Op vrijdagmiddag 16 september was het met recht feest. Ruim 100 vrijwilligers en bewoners van de AZC's, medewerkers van het COA en de VCRA en geïnteresseerden uit de wijk rondom de kerk en circa 80 asielzoekers bezochten Alkmaar Freedom House. Een plek waar ontmoeting tussen Alkmaarders en bewoners van de asielzoekerscentra in Alkmaar en Nederlandse taal oefenen centraal staan. Elke maandag tot en met vrijdagmiddag is de Vrijheidskerk hiervoor open van 14.00 – 16.00 uur. De burgemeester sprak in zijn openingswoorden onder andere over zijn eigen familie die in de vorige eeuwen vanuit België en Frankrijk naar Nederland zijn gevlucht. Ook de beroemde woorden van Maxima dat 'de Nederlander' niet bestaat werd nog eens onderstreept door de aanwezigheid van vele nationaliteiten bij de opening.



Foto links: De eerste steen wordt weggenomen door de burgemeester van Alkmaar

Rechts: Een groepsfoto op 16/09.



Door als eerste een steen weg te nemen (gevolgd door alle aanwezigen!) maakte de burgemeester symbolisch de weg vrij voor een echte ontmoeting tussen mensen vanuit vele windrichtingen. Na de officiële openingshandeling zongen alle aanwezigen nog een lied en ging de burgemeester uitgebreid op de foto met bezoekers. Ook kon een groepsfoto niet ontbreken.

Iedereen is welkom om tijdens de openingstijden in de Vrijheidskerk langs te komen en zelf eens te kijken hoe dit werkt. U vindt een uitgebreid fotoverslag van de middag weer op de websites van www.alkmaarseraadvankerken.nl en www.alkmaarfreedomhouse.nl

Open dag COA op 24 september

Op zaterdagmiddag 24 september waren we present op de Robonsbosweg tijdens de Open middag van het AZC. Daar konden we bezoekers vertellen over ons project en bewoners uitnodigen voor onze middagen.



Foto Boven: Ook tijdens de Open Dag van het AZC waren we present

Een bezoeker veronderstelde bij onze kraam dat we waarschijnlijk voldoende vrijwilligers hebben en dat het niet meer nodig was om zich hiervoor aan te melden. De praktijk leert echter dat vrijwilligers zich aanmelden maar ook afmelden. Daardoor zijn er op donderdag en vrijdagmiddagen iets te weinig vrijwilligers aanwezig om de middag met alles erop en eraan goed te laten verlopen. Daardoor dreigen de keukendienst en de schoonmaak in de knel te komen. We zijn heel blij dat met ingang van 23 september Manoyen uit Syrië gelukkig elke middag wil helpen met koffie/thee en schoonmaak. Op 21 en 22 september waren er 25 en 30

bezoekers en dan hebben we echt alle handen nodig. Als coördinatoren denken we dat de 'light versie' waar we voor de zomer mee begonnen zijn niet meer van kracht is. Kortom: als u er kunt zijn, graag.

Dank aan ALLE sponsors!

De vele actieve vrijwilligers die zich hebben aangemeld maken dit project mogelijk. Wat ook vermeld moet worden is dat sinds het begin van ons project velen, zowel particulieren als instanties, een financiële bijdrage hebben geleverd om dit project mogelijk te maken. Wij zeggen hen via deze nieuwsbrief dan ook heel hartelijk dank!

Een lijst van instanties/kerken/diaconieën die ons project ondersteunen, naast vele niet-genoemde particulieren

Diaconie vd Ned Chr Geref	CityLight Alkmaar	AH Alkmaar
Ger. Kerk Vrijgemaakt	Past Rotarians Alkmaar	Gitaarshop Heemstede
Doopsgezinde gem. Alkmaar	Rotary Alkmaar	'Interparochieel-Sociaal-
Diaconie vd Chr. Ger. Kerk	Rotary Alkmaar-Bergen	Charitatief-Centrum-Alkmaar'
Diaconie Prot. Gem. Schermer	Bibliotheek Kennemerwaard	Sligro
Diaconie PGA	Leger des Heils	St Vrienden van Soli Deo Gloria
Remonstrantse gemeente	Im:press:t PR & Communicatie	Sportbureau Alkmaar
Pius Stichting	123 Design	

VRIJWILLIGERS INFORMATIE avond op 13 oktober in Vrijheidskerk

Alle vrijwilligers en sponsors worden van harte uitgenodigd voor een nieuwe informatie avond op 13 oktober as. in de Vrijheidskerk. Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

- 19.00 uur Inloop met koffie/thee/fris
- 19.30 uur Welkom Wim van Houten
- 19.35 uur Presentatie over Syrië ↔ Nederland Walid & Afaf
- 20.15 uur Pauze
- 20.30 uur Informatie over informeel taal leren Liesbeth van Laanen
- 21.00 uur Ervaringen met opzet NL taal van AFH Kleine groepen
- 21.30 uur Terugkoppeling plenair Guus Keilman
- 21.45 uur Afsluiting Wim van Houten

Op deze avond zullen willen Walid en Afaf beelden laten zien over plaatsen in Syrië van voor de oorlog en hoe de situatie nu is. Een hartverscheurend verhaal. Verder komen hun ervaringen in hun eerste jaar in Nederland aan bod. Na een korte pauze komt de inrichting van onze taallessen aan bod. We hebben er bewust voor gekozen om geen lesmethode aan te schaffen omdat dit van de vrijwilligers en de hele AFH organisatie veel meer vraagt dan we waar kunnen maken. Informeel leren is vooral ontmoeting, woordjes oefenen en samen taal verkennen.

Formele taalcursussen worden elders (AZC, buurthuizen, Vluchtelingenwerk, Humanitas etc.) volop gegeven en ons project kan een mooie eerste stap zijn daar naar toe. Liesbeth van Lanen, die Ron Biesot verving als coördinator tijdens de zomervakantie en vrijwilliger van het eerste uur, vertelt vanuit haar onderwijservaring hoe dit in de praktijk werkt. Daarna willen we onze ervaringen in kleine groepen delen en suggesties voor verdere verbeteringen uitwisselen.

Start!-weekkrant

Een nieuwe vorm in onze taalontmoetingen is de 'Start!-weekkrant', de begrijpelijkste krant van Nederland. Door de Bibliotheek Kennemerwaard werden we getipt op deze uitgave die is geschreven op het niveau A2/B1, dat 95% van de Nederlandse bevolking kan lezen en begrijpen. Door het lezen vergroten cursisten hun kennis over actuele onderwerpen. Het beantwoorden van de vragen en opdrachten draagt bij aan een beter tekstbegrip en een betere leesvaardigheid, terwijl zwakke lezers stapje voor stapje een tekst beter en sneller leren begrijpen. We nemen binnenkort een abonnement op deze Start!-weekkrant, zodat alle medelanders in Alkmaar Freedom House deze ook kunnen gebruiken.

Muziek lessen

Erik Determann geeft al enige tijd gitaarlessen aan enkele asielzoekers. Gitaren zijn enerzijds aangeleverd door vrijwilligers, maar er zijn inmiddels ook enkele nieuwe gitaren gekocht met dank aan Gitaarshop Heemstede.

Elke vrijdagmiddag is Erik aanwezig voor de lessen en laat hij horen wat met veel oefening mogelijk is!!



Diverse informatie.

Omdat AFH ook een rol wil spelen voor opstap naar andere organisaties in Alkmaar, hier een aantal punten:

- Wanneer onze Medelanders nog verdere hulp wensen bij het Nederlands leren, dan kunnen zij ook contact opnemen met de coördinator Tilly Bestevaar van de Vereniging Dialoog 06-45544957 of een mail sturen naar dialoog.taalhulp@gmail.com.
- Omdat de Vrijheidskerk soms verhuurd wordt voor begrafenissen en andere activiteiten, moesten we in de afgelopen weken 3x de middagen aflasten. Coördinatoren hebben voor zulke situaties nu een alternatieve locatie gevonden, waarover binnenkort meer info.
- Een aangrijpend boek over de ervaringen van een vluchteling die naar Nederland is gekomen, is het boek van Rodaan Al Jaludi: "Hoe ik talent voor het leven kreeg".
- In ons COA overleg van 29 september werd in verband met de 8 oktober viering in Alkmaar genoemd dat vluchtelingen uit het AZC welkom zijn bij de zuurkool maaltijd met worst op het Canadaplein. Er zijn kaarten beschikbaar gesteld door de 8 October Vereeniging "Alkmaar Ontzet". Opgave is noodzakelijk. Heeft u zin om met de groep vanaf de Robonsbosweg naar het centrum te gaan, dan kunt u zich aanmelden bij het COA via één van de coördinatoren. Vertrek vanaf het AZC is dan om 16.30 uur. Een combinatie met het bekijken van de optocht is ook mogelijk. Vertrek is dan al om 13.30 uur. Mooi onderwerp om over te spreken met elkaar.
- Op 29 september hebben we een bezoek gebracht aan het Olympiagebouw aan de Olympiaweg 17, dit is ongeveer 700 meter lopen vanaf de Robonsbosweg, maar dan aan dezelfde kant van de ring in het verlengde van de Robonsbosweg. Dankzij de Stichting Vrienden van Soli Deo Gloria hebben we vanaf heden de mogelijkheid om uit te kijken naar het Olympiagebouw wanneer de Vrijheidskerk onverhoopt niet gebruikt kan worden vanwege begrafenisplechtigheden of andere activiteiten.





Schema van de coördinatoren:

Maandag: Ron Biesot
Dinsdag: Guus Keilman
Woensdag: Ron Biesot
Donderdag: Wim Harsveld (tot 18 november)
Vrijdag: Wim van Houten

Vacatures voor ons project

Dagelijks zijn voorlopig 25 vrijwilligers ingedeeld als gastvrouw of gastheer, voor het taalcafé, het pastoraat of beheertaken.

Het projectteam is nog wel op zoek naar mensen, die willen helpen bij coördinatie van de middagen, bij fondsenwerving, het bijhouden van de facebook pagina en/of het contact leggen met andere organisaties.

Opgave: Info@alkmaarseraadvankerken.nl

Wilt u dit project financieel steunen, dan vindt u hier naast de gegevens:

U kunt ons vluchtelingenproject ook ondersteunen door giften in natura. We kopiëren veel taalmateriaal en schenken veel koffie en thee met een koekje. In natura aanleveren van A4 papier, koffie, thee, koekjes, melk, suiker en vruchtensappen / limonade / siroop wordt zeer op prijs gesteld. U kunt dit aanmelden via ons e-mail adres en/of afgeven bij de Vrijheidskerk met vermelding van 'Vluchtelingenproject Vrijheidskerk'. Uw bijdrage kan, indien gewenst, ook opgehaald worden.



Colofon

Deze nieuwsbrief wordt minimaal 1x per maand digitaal verspreid onder alle vrijwilligers van en andere belangstellenden in het Vluchtelingen project Vrijheidskerk.

Redactie en vormgeving : Wim van Houten, Guus Keilman & Ria de Rijke

Adres Vrijheidskerk: Hobbemalaan 2A, 1816GD Alkmaar.

Contact adres vluchtelingen project: Info@alkmaarseraadvankerken.nl

Nieuwe website van het vluchtelingenproject: www.alkmaarfreesdomhouse.nl

